

KlimaCaféGruppen d. 7. januar 2021

Til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Hej Dan

Pga. coronaepidemien står vi højst nogle få stykker foran dit klimaministerium om torsdagen fra kl. 9.00-9.45, som vi har gjort det fra september måned. Vi mødes viralt nu og vil hver uge fortsætte med at aflevere et brev til dig. Nu får du det første elektroniske brev.

Så skiftede årstallet. Det nye år kom ind. Det krævede refleksion over liv og klode. Så vi forsøger at mærke klimaståstedet nu og i morgen.

Det er barsk at kende sandheden om klimaet, det er barsk at kende sandheden om biodiversiteten, det er barsk at kende livets store skafot. Det frygtelige dilemma med viden og handling, hvis ender ikke kan nå sammen. Det søde liv på gyngende grund. Kviksand og kvikmudder. Fremtiden er ved at pakke sammen. En dag i horisonten ender alt, dine børnebørns mad er forgiftet, og deres fremtid staver på krykker. De blå og brune øjne spejler den 6. planetære uddøen, og flakker mod et håb. Håbet som giver handlingens mening. De mange bøger og tidsskriftartikler har længe fortalt om videnskabens klimaforskning, der fremviser scenarier med Middelhavets redningsbåde, der ,punkteret ,driver med dødens børn. Vi har set det før, det hed pest, det hed den spanske syge, det hed aids, og nu klimadøden. Muterende sygdomme, hvor ingen medicin fandtes. Kun blanke øjne og erkendelsens rædsel. Selv de jyske mink bliver et varsel på, at vi står med en eksistentiel trussel og med en smag af tidligt nederlag. Der skal vendes logikker, tarokkort, bankes under borde, og spyttes efter katte for at indgyde håb nu. Det er dystopien, der lægger sig til rette, som besætter sindet og farver solnedgangen blodrød. Selv røde cumulusskyer bliver trusler mod livet og får tanker sendt til Afrika og andre tørkeområder på kloden. Tørken breder sig, skovbrandene udspyr CO2 i hidtil usete mængder. Vi kan ikke tage det ind mere. Himlens røde er blevet farvet med blod fra extinction af alle arter.

Her i skæret af fortærelsens bål forsøger vi at rejse sindet til kamp mod klimaovermagten. Vi ved, at den er elefanten i bevidstheden. Dan, vores smukke klode og bæredygtige fremtid skal reddes, tilkæmpes med vor viden, vore visioner om sammenhold og styrke til forandring. Lad os i 2021 sammen kæmpe for en bæredygtig klode og fremtid for børn og børnebørn. Det haster mere end nogensinde tidligere. Vi har kun 9 år til at undgå grusomhedens tipping points

Bæredygtige nytårshilsner KlimaCaféGruppen..