

19-11-2020 klimabrev til Dan Jørgensen.

Til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Hej Dan.

Du har netop ansat Dansk Industris (DI) tidligere direktør, Lars Frelle-Petersen, som departementschef i klimaministeriet. Hvorfor har du ikke ansat en embedsmand hentet fra en af klimaorganisationerne?

Forhandlingerne om landbrugets reduktion af CO2 har du udskudt til engang i foråret, altså til et tidspunkt, hvor der er gået tæt på 2 år efter at du blev klima-, energi- og forsyningsminister. Ottende udbudsrunder mht. udnyttelse af olie og gas i Nordsøen, har du endnu ikke aflyst. - til glæde for DI. Alt imens at CO2 udledningerne smadrer klimaet og det bliver sværere og sværere at opfylde klimalovens krav. Videnskaben skriger nærmest på handlekraft, og det gør vi også.

Dit eget klimaråd og dit borgerting peger entydigt på, at du med øjeblikkelig virkning skal indføre CO2 afgifter, der kommer op på mellem 1000- 1500 kr. pr ton CO2 og ,på at provenuet kan bruges til at gøre det socialt afbalanceret, så at fagforeningens medlemmer ikke kommer til at yde forholdsmæssigt mere end de mere velstillede borgere, - men det er netop ikke DI's klimaløsning. Du har fået en model forærende, der sikre at en klimaløsning, der er socialt afbalanceret og som ikke koster noget.

At det ikke må koste noget, som du siger, er jo ret besynderligt. Alt har jo en pris, bortset fra viden og kærlighed, dem kommer der mere af , når man deler. Men sådan er det ikke med indsatser. De koster. Du kan så finansiere dem ved at tage fra statens øvrige poster som DI mener, men du kan også finansiere dem, som I gjorde med indsatsen mod corona; at tage superbillige lån. Og vupti har du en model som befolkningen kan acceptere. Og det allerbedste ville være at sænke forbruget.

Overvej lige, hvorfra klimakrisen kommer Det bliver hurtigt klart, at det store energiforbrug af fossile brændstoffer og landbrugets dyrkningsmetoder er de ansvarlige. Det næste spørgsmål, der dukker op er: Hvorfor bruges der så meget fossilt brændstof og dyrkes der dyrefoder, på så voldsomt meget landbrugsland. Svaret er også her ganske simpelt: Jordens ressourcer omdannes til forbrug og husdyrfoder. Og det i en sådan grad , at der ikke længere er plads til den rige biodiversitet, samt, at vi har forårsaget råstofmangel. Det er overforbruget af jordens ressourcer har ført til den truende klimakatastrofe.

Som klimaminister skal du altså ikke kun handle på reduktion af CO2 udslippet, men også på den skrantende biodiversitet og ressource manglen. Gør du det Dan ? Vi, der står foran dit ministerium hver torsdag morgen, kan ikke få øje på din kamp for kloden dyr og planter , råstoffer og klimaet. Det er en skandale af de helt store. Vi ved, at du ved det, og at du indtil videre primært har lyttet til DI (Dansk Industri) og derfor ikke aktivt forsøger at løse klimakrisen. Nu er DI så blevet en del af dit ministerium. Vi vil derfor opfordre dig til at ændre navnet til : Ministeriet for Dansk Industri og klimaet.

Mange bæredygtige hilsner
klimacaféen

v. Bo Bertelsen