

Brev til Dan Jørgensen, d. 05-11-2020

Hej Dan

Nu står cafégruppen igen uden for dit ministerium og synger og diskuterer klimapolitik. Du har vist sagt, at din søn, eller måske var det en andens søn helst slet ikke skal mærke, hvordan verden forandrer sig, imens vi reparerer klimaet. Det forstår jeg ikke. Lige nu oplevede vi den varmeste dag nogensinde i en november, og tidligere oplevede vi de varmeste måneder, den mest regnfulde måned, og den mest blæsende måned i de sidste 100 år. Vores vejr er helt anderledes nu end for fem år siden. Det går stærkt med netop klimaforandringer, og de er jo ikke sådan lige at stoppe, så mon ikke din søn har lagt mærke til dem, og som os andre bekymrer sig over, hvad det hele udvikler sig til. I min familie er vi holdt op med at flyve, fordi det CO₂-forurener. Vi kører heller ikke korte ture i bil længere, men tager den offentlige transport. Vi spiser næsten ikke kød længere. Mon ikke også sønnen har lagt mærke til, hvordan transport, ferierejser og madvaner har ændret sig de sidste fem år. Altsammen fordi vi netop ikke har kunnet reparere på klimaet her og nu. De voldsomme havstigninger, tørkner, isafsmeltninger, og orkaner har du jo ikke forhindret.

Dit arbejde som klimaminister er, at forhindre yderligere vejrkatastrofer, kort sagt, at passe på klimaet. Indtil videre er du ikke lykkedes med det, og det sørgelige er, at vi kan se, at du kun laver klimatiltag, der skal sikre, at erhvervslivet kommer til at tjente penge på klimaindsatsen. Men Dan. Den strategi fører jo ikke til den nødvendige tidlige reduktion af CO₂-udledningerne. Som sønnen kan se, venter klimaet ikke på, at din "hockeystav" skal gøre gavn. Det er nu, der skal foretages drastiske indgreb i vores levemåde, og vores opfattelse af velfærd. De dyr, som du i din hockeypassivitet udrydder imens, kommer ikke tilbage. Det bærer du ansvaret for. Men ved at ændre vores velfærdsforståelse og adfærd, kan du sikre, at ikke flere arter udryddes på din vagt.

Velfærd er bl.a. sociale transportformer fri fra bilistens ensomhed, ferierejser, der vil skabe nye sociale kontakter i det danske land, deleordninger og genbrug i cirkulær økonomi. De, der yder på de områder, oplever en livsværdi, som ikke er tilgængelig i den kapitalistiske forbrugskultur. Din klimapolitik skal således lægge op til, at vi reducerer forbrug og udvikler social ansvarlige samfundsformer. Naturen vil langsomt belønne dig og sønnen for den slags tiltag ved at øge biodiversiteten. Og du vil kunne kalde dig klimaforbedringsminister frem for som nu, klimaforværringsminister.

Mange hilsner

KlimaCafégruppen.

v. Bo Bertelsen